

Tokyo, 1 december 2010

Bushalte #4

Aan de andere kant van de weg staat een eenzame stoel naast de bushalte. Een zakenman heeft er zijn aktetas op geplaatst om zijn schoenen te kunnen strikken. De stoep is amper 1 meter breed en de bewoners van het aangrenzende woonhuis hebben de rand van de stoep voorzien van een hele collectie planten. De heer des huizes komt net thuis en verteld tot onze verbazing dat de stoel niet van hun is geweest. Hij weet niet welke buurtbewoner de stoel heeft geplaatst maar denkt wel dat het is gedaan om mensen een zit plek aan te bieden terwijl ze aan het wachten zijn. Volgens hem is het alleen wel een hele krappe zit plek geworden waardoor fietsers er amper meer tussendoor kunnen...