

Tokyo, 1 december 2010
Bushalte #2

Een jonge vrouw staat te telefoneren bij de halte. Ze kent de buurt nog niet goed want ze woont pas net in één van de danshi, sociale woningbouwflats, tegenover de bushalte. Eerst woonde ze een stukje verderop in Yotsuba. Daar was het haar opgevallen dat er bij de bushaltes rondom een school allerlei schoolstoelen waren geplaatst. Ze vindt het wel goed dat de stoelen er zijn vooral voor oudere mensen. Het is alleen wel lastig dat veel van de stoelen bekleed zijn met textiel waardoor ze na een regenbui niet meer te gebruiken zijn. Een oudere mevrouw vangt wat van het gesprek op en wil benadrukken dat het heel goed is dat de stoelen er zijn. Volgens haar worden ze ook regelmatig vernieuwd door de busmaatschappij, het is alleen jammer dat de oude stoelen dan niet gelijk worden verwijderd. Achter de heg zijn twee mannen bessen aan het verzamelen. De ene man is bewaker en wijst de bessen met een stokje aan waarna de andere man ze met een handschoen oppraapt, het vel verwijderd en ze in een emmer gooit. De man met de handschoenen vertelt ons dat je op verschillende manieren naar de stoelen kan kijken; je kunt het opvatten als medeleven van degene die de stoel plaatst voor de oudere medebewoners van de wijk, maar je kunt het ook zien als het illegaal dumpen van afgedankte stoelen omdat het legaal weggooien van stoelen geld kost. Volgens hem plaatsen ook kleine lokale bedrijven de banken met advertenties voor hun winkel. In de Itabashi-ku community townhall vragen we aan een medewerkster of het klopt dat de stoelen ook een vorm van illegaal dumpen zijn. De vrouw gaat zeer serieus op onze vraag in en bevestigt dat de bushaltes een grijs gebied zijn. We kunnen mensen niet verbieden de stoelen te plaatsen maar ik verdenk er veel mensen van dat ze hun stoelen bij de bushalte zetten omdat het laten ophalen van afgedankte stoelen 1600 yen per stoel kost. Volgens haar huizen er ook goden in de stoelen en moeten we ze daarom net zo respectvol behandelen als we met mensen zouden doen. Achter de Itabashi-ku community townhall bevindt zich de Koubai elementary school. We vragen aan een docent of hij weet of zijn school de schoolstoelen heeft geplaatst bij de bushaltes. Volgens hem is dit onmogelijk omdat het een openbare school is waarvan al het meubilair met overheidsgeld is aangeschaft. Het meubilair is bezit van de overheid en het is daarom verboden om het door te verkopen of een andere bestemming te geven.